

ISSN 2002-813X

Aug 2024- Nr.64

# Dagens Muslim <sup>64</sup>

*Ett ord från svenska muslimer* — [www.dagensmuslim.se](http://www.dagensmuslim.se)

## ARBAEEN PILGRIMSFÄRDENS HISTORIA

Sida 4-5



# RÄTTSLÄRDA SOM KLARGÖR ISLAMIS RÄTT



Ayatollah Sayed Ali Al-Sistani möte med påve Franciskus i Mars 2021

*Marje taqlid* är en titel som tilldelas de högsta rättslärda inom shiaislam. Det är individer som man återvänder till (*Marje*) för att delegera ett ansvar till (*taqlid*). Termen *taqlid* kommer från "*qiladeh*" och betyder därför att hänga ett halsband runt halsen på någon. Metaforen beskriver därmed hur en troende muslim vänder sig till en rättslärd för att delegera ett ansvar till.

Det finns flera viktiga frågor här att fundera över: Varför ska vi ens delegera ett ansvar till någon annan? Är inte det ansvarslost att vägra axla ett ansvar som vi har tilldelats? Får vi delegera ansvar när vi inte kan eller kanske inte ens vill bära ansvar?

Notera att frågan här inte rör religionens grunder, då vi är skyldiga där att använda förnuftet, söka kunskap och komma fram till en korrekt tro. Frågan rör det som vi kallar för religionens grenar, dvs. att följa Guds föreskrifter och restriktioner i vårt vardagliga liv. När vi kunde fråga profeten och hans rättmätiga efterträdare krävdes det endast att ställa en fråga och få ett svar. Hur bör vi idag göra för att förstå vad islams föreskrifter säger?

Vi behöver kunna bra arabiska;

det räcker självfallet inte med att någon är arab och behärskar sitt lands eller sin stadsdialekt. Man behöver förstå hur olika ord och uttryck användes under den ärade profetens och de rättmätiga imamernas tid. Annars riskerar man att uppfatta den heliga Koranen och haditherna med exempelvis "irakiska glasögon", dvs. tro att orden som används i någon vers eller hadith har samma innebörd som de har i vissa delar av Irak.

Vidare vet vi att det fanns hycklare och mindre trovärdiga personer under och efter profetens tid, och vi behöver därför känna till vilka de var som har återberättat haditherna och hur tillförlitliga de var.

Man måste också ha en helhetsyn på haditherna som berör ett tema för att förstå allt som har sagts och utifrån detta kunna få ett helhetsperspektiv. Ibland går vissa hadither mot varandra. Ska de lämnas? Eller finns det specifika regler som löser motsättningarna? När en hadith innefattar ett utlåtande från profeten, ska vi generalisera den berörda föreskriften eller ska den vara begränsad till en specifik händelse och person?

Hur ska man göra när det finns tusentals nya frågor som rör vår

religiösa praxis? Finns det några lagar som kan visa oss vad Gud vill ha från oss i aktuella situationer? Hur ska vi hitta dem och hur ska vi tillämpa dem? Hur vet vi att vi inte resonerar fel när vi försöker analysera och förstå en hadith och dess olika betydelser?



*Frågan rör det som vi kallar för religionens grenar*

Dessa och liknande frågor visar att förmågan att förstå våra religiösa plikter inte är en lekmanfråga utan kräver experter som har handskats med religiösa texter i flera decennier och har uppnått *ijtihad*, dvs. att man har uppnått en kunskapsnivå som gör det möjligt för denne att kunna härleda vad Gud säger i våra aktuella frågor. Då benämns personen som en *mujtahid* och vi har säkerligen tusentals personer som har uppnått denna nivå.

Ska vi vända oss till alla dessa för att få svar? Eller ska vi vända oss till dem som är mest kunniga och de som är mest kända för sin gudfruktighet? Vad säger förnuftet, vår högsta gåva?

De högsta lärda kallar vi för *Marje taqlid*, och de är endast några få respekterade lärda som har dedikerat hela sitt liv, från

sina tidiga tonår, för att göra kunskapen tillgänglig för dem som vill ha den. Vi anser att vi är skyldiga att följa deras utlåtanden inom islamisk rätt (fiqh), vilka är samlade i en bok som kallas för risalah. Vad är anledningen? Vilka är de? Varför har de en sådan auktoritet?

När man inte själv besitter alla de kunskaper och den expertis som behövs för att kunna förstå vad Gud säger om en specifik fråga, då kan man själv inte axla detta ansvar och är därför skyldig att leta efter någon Marje taqlid som är mest lärd

dvs. *al-'lam* för att bära detta tunga ansvar.

”

*att leta efter någon Marje taqlid som är mest lärd*

En av de högsta lärda är den 94-åriga Ayatollah Sayed Ali al-Sistani. Han lever ett djupt återhållsamt liv, bland annat genom den minimala inredningen i det gamla hyreshuset där han bor. Den andlighet och fromhet som han och våra andra rättslärda på olika sätt manifesterar, är en trygghetskälla som

förstärker shiamuslimernas band till sin religion. Det är därför viktigt att vi lär känna dessa storheter och vänder oss till dem för att förstå islam.



Ayatullah Sayed Ali al-Sistani

## ÄNGEL KUNSKAP 5 (Läs del 1, 2, 3 och 4 i tidigare nummer)

I denna artikel kommer vi att ta upp den sista diskussion om vad änglar egentligen är. Vi kommer att börja från punkt 17 i denna artikel då vi slutade vid punkt 16 i den föregående artikeln. För att förstå denna artikel behöver läsaren läsa den föregående artikeln.

17. Änglar anförtror den mänskliga anden till embryot vid en ålder av fyra månader och en vecka, i livmodern.

18. Det första människor ser (och alla andra varelser) när de dör är en speciell ängel som kallas 'Izrā'īl, dödsängeln. Denna kraftfulla ängel, som är en av de fyra stora änglarna, ger oss "döden" i olika former, och det kommer att förklaras senare.

19. När namnet på en stor ängel nämns i islamiska texter, följs det vanligtvis av formeln 'alay-his-salam, frid vare med honom.

20. Änglarna och ödets natt: Versen säger:

"Änglarna och Anden stiger ned i den, med din Herres lov, tillsammans med varje befallning." [97:49]

"Anden" hänvisar här till Jibrīl al Amīn, den pålitliga Jibrīl, och "änglar" hänvisar till alla de andra änglarna. Genom att skilja Jibrīl från alla andra änglar visar Allah just denna ängel sin respekt och kärlek.

”

*han ber Allah att skänka välsignelser över olika änglar*

21. Imam Zaynul 'Ābidīn (tillbedjarnas utsmyckning), Ali ibn al Ḥusayn (d. 714), har lämnat en anmärkningsvärd bön i sin berömda psalmbok, Saḥīfat-us-Sajjādiyya, där han ber Allah att skänka välsignelser över olika änglar. Alla dessa exempel visar den vördnad och respekt änglar har bland muslimerna.

22. Imam Ali säger i ett av sina tal om änglarna:

*"Du (O Allah) fick änglar att bo i Dina himlar (änglarnas rike) och placerade dem högt ovanför Din jord. De har mest kunskap om Dig och hela Din skapelse, de mest fruktade från Dig och*

*närmast Dig. De stannade aldrig i länder eller hölls kvar i livmodern. De skapades inte av oren/obehagligt vatten (södesvätska). De skingrades inte av tidens förändringar.*

*De är på sina platser (åtskild från dig) och i sina positioner nära dig. Deras önskningar är koncentrerade endast i Dig. Deras tillbedjan för dig är mycket. Deras försummelse från din befallning är liten. Om de bevittnade det som förblir dolt om Dig skulle de betrakta deras gärningar som mycket små, de skulle kritisera sig själva och skulle inse att de inte dyrkade Dig enligt Din rätt (det Gud förtjänar) för att ha blivit dyrkad och inte lydde Dig som Din rätt (Din skyldighet) att bli lydd."*

För att göra det klart, änglarna med all deras lovprisning och tillbedjan av Allah kunde aldrig ge Allah vad Han förtjänar i dyrkan.

*Med denna del avslutar vi ängel kunskapen.*

Text **SEYED WAHID ALAWI**

# ARBAEEN PILGRIMSFÄRDENS HISTORIA



”  
*Jabir var en av Profetens (Gvhf) mest framstående följeslagare*

**A**rbaeen betyder [på arabiska] fyrtio. Den tjugonde dagen i den islamiska kalendermånaden Safar, som inträffar fyrtio dagar efter martyrdöden av Imam Hussein (fvmh). Vissa forskare menar att pilgrimsfärden på Arbaeen dagen har varit en känd och vanlig tradition bland anhängarna till Ahl al-Bayt (fvmd) sedan de felfria Imamer-nas tid. Detta i den mån att sayyid Qazi Tabatabai har sagt att denna pilgrimsfärd har varit en kontinuerlig tradition bland shiamuslimerna, och att de har hållit fast vid den sedan Abbasi-dernas och Umayyadernas tid. Dessutom har författaren till den nutida boken *Adab al-Taf*, i sin omnämmande av härligheten i denna pilgrimsfärd, i vilken en miljon pilgrimer uppskattades delta år 1967, jämfört den med Hajj-pilgrimsfärdens storslagenhet.

## **Jabir ibn Abdullah al-Ansari – Arbaeen pilgrimsfärdens grundare**

Jabir ibn Abdullah al-Ansari var en av Profeten Muhammeds (Gvhf) följeslagare och en trogen anhängare till Ahl al-Bayt (fvmd). Hans far, Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari, var en av pionjärerna som stödde Profeten Muhammed (Gvhf) i

hans inbjudan att migrera till Medina och en av martyrerna under slaget vid Uhud. Jabir själv deltog tillsammans med sin far i Aqabah-bay'ah när han var ung. Jabir var en av Profetens (Gvhf) mest framstående följeslagare. Dessutom var Jabir tillsammans med Imam Ali (fvmh) under Siffinslaget. Mot slutet av sitt liv förlorade han synen och avled vid 94 års ålder år 74 eller 77 efter hijra.

Atiyyah al-Awfi, som var shiamuslim och en av Jabir ibn Abdullah al-Ansaris följeslagare, berättar att han år 61 efter hijra reste tillsammans med Jabir för att besöka Imam Husseins (fvmh) grav. Han säger: ”När vi kom fram till Karbala gick Jaber ner i floden Eufrat och tvättade sig (ghusl al-ziyara). Han band sedan ett skyнке runt midjan och lade en handduk över axlarna (likt pilgrimsklädseln). Därefter parfumerade han sig och gick mot Imam Husseins (fvmh) grav. På vägen reciterade han dhikr ända tills vi kom till graven. Då sa han till mig: ”Lägg min hand på graven.” När jag lade hans hand på graven föll han medvetlös över Imam Husseins grav. Jag stänkte vatten i Jabirs ansikte tills han återfick medvetandet. Då ropade han tre gånger: ”O, Hussein!”, och sedan sa han: ”Svarar

vänner inte sin vän?” Därefter sa han till sig själv: ”Hur kan Hussein svara dig medan han är dränkt i blod och hans huvud är separerat från hans kropp?” Han hälsade därefter högt på Imam Hussein (fvmh) och sa:

”Jag vittnar om att du är son till den bästa av Profeterna (Gvhf) och son till de troendes mästare samt son till den som är bunden av fromhet. Jag vittnar också om att du är vägledningens ättling. Du är den femte personen bland Ahl al-Kisa och son till den högste ledaren (fvmh) samt son till Fatima Zahra (fvmh) som är drottning över alla kvinnor. Hur skulle du inte vara så, (full av ära och storhet) när den störste av profeterna (Gvhf) matade dig med sina egna händer och du uppfostrades i de frommas sköte, ammade vid trons bröst och sedan avvänjades med islamisk tro och övertygelse. Du levde i renhet och lämnade denna värld i renhet. Och trots att muslimernas hjärtan är sorgsna över din död, är de övertygade om att du har en hög position [hos Gud]. Må frid och lugn vara över dig. Jag vittnar om att du gick på samma väg som din bror Yahya ibn Zakarias, som också blev martyr i försvar av sanningen.”

Jabir vände sedan sin blick runt graven (som om han vore en seende människa) och sa (till de andra martyrerens rena själar): ”Frid vare med er, ni som har anlänt vid Imam Husseins helgedom och som vilar vid hans sida. Jag vittnar om att ni utförde era böner, betalade zakat, befallde det goda och förbjöd det onda, kämpade mot icke-troende och att ni var lydiga mot Gud fram till er död.” Sedan tillade han: ”Vid Gud, som utvalde Muhammed (Gvhf) till Sin Profet, vi är delaktiga med er, O martyrer, i denna väg som ni har tagit.””

”

### *Ahl al-Bayts karavan återvände också till Karbala under denna dag*

Atiyyah fortsätter: ”När jag hörde dessa ord, frågade jag med förvåning: ”Hur kan vi vara delaktiga med dem (i krig och martyrskap) när vi inte har gått igenom några svårigheter för Husseins skull, medan de här personernas huvuden är skilda från deras kroppar (blev marty-

rer), deras barn blev föräldralösa och deras kvinnor blev utan makar?”

Jaber Svarade: ”O Atiyyah! Jag har hört min älskade Profet (Gvhf) säga: ”Den som älskar en viss grupp av människor kommer att vara med dem på uppståndelsens dag, och den som älskar en grupp av människors handlingar är delaktig i deras handlingar.”

Han tillade: ” Vid Gud, som utvalde Muhammed (Gvhf) till Sin Profet, även om jag på grund av svaghet inte kunde delta i slaget [vid Karbala] tillsammans med Imam Hussein (fvmh), så är min och mina vänners vilja och avsikt exakt på samma väg som Imam Hussein och hans följeslagare har tagit.”

Jaber ibn Abdullahs ankomst till Karbala på Arbaeen-dagen för att besöka Imam Husseins (fvmh) och hans följeslagares heliga grav syftar till att utmana det förtryckande mörkret och motsätta sig tystnaden. Genom sitt besök öppnar han en väg för Imam Husseins (fvmh) anhängare att hålla minnet av Karbalas



martyrer levande med sina varma känslor, samtidigt som det markerar början på en långvarig kamp mot fienderna.

Jaber var inte den enda som besökte Imam Husseins grav (fvmh) fyrtio dagar efter hans martyrskap. Det finns omfattande diskussioner och debatter bland historiker och lärda om att Ahl al-Bayts karavan också återvände till Karbala under denna dag, efter deras [välkända] resa i fångenskap till Kufa och Sham...

Läs hela artikeln på [dagensmuslim.se](http://dagensmuslim.se)



## **Boken "ANDLIGA DIMENSIONER AV SORG FÖR IMAM HUSSEIN (fvmh)"**

Upptäck hemligheterna bakom Guds plan för mänsklighetens frälsning och de vägar som leder till det goda livet. Genom att utforska de grundläggande kraven för ett gott liv, guidad av rättfärdiga handlingar och lärdomar från Imam Husseins (fvmh) lidande, tar boken med dig på en resa mot andlig tillväxt.

**LANSERADES NYLIGEN AV  
IMAM ALI ISLAMIC CENTER.**

[Beställ på bokus.com](http://bokus.com)

# VAD ÄR ASHURA?

## (SORGEHÖGTID UTIFRÅN BARNPERSPEKTIVET)



**M**uharram är det arabiska namnet på den första månaden i det muslimska året. Muharram är en helig månad för muslimer men främst för shiamuslimer. De första tio dagarna av månaden kallas för ashura, som på arabiska betyder siffran tio. Ashura utgör en period för reflektion, sorg och hängivenhet som har sin grund i minnesceremonin för imam Hussein (frid vare med honom).

För både vuxna och barn är det av stor betydelse att förstå innebörden av högtiden. Denna text syftar till att belysa denna sorgeshögtid utifrån barnperspektivet och hur du som förälder kan på bästa möjliga vis stötta och finnas där för ditt barn under denna högtid. Det kan med stor sannolikhet uppstå frågor och tankar hos ditt barn som kan behöva besvaras.

En central händelse under muharram är minnet av Imam Husseins (fvmh) tragiska martyrskap i slaget vid Karbala (en stad i Irak). Imam Hussein (fvmh) blev kallblodigt mördad tillsammans med många av sin

familj och närmaste följare. Inte ens barn fick undgå denna tragedi. Historien talar om Imam Husseins spädbarn, som var det yngsta martyren med sina ynka månader i livet.

Under muharram samlas människor för att delta i ceremonier som bland annat inkluderar latmiya och latom. Samlingsplatserna dekorerar med svarta tyger och tavlor med olika budskap. Deltagarna i ceremonierna väljer oftast att ha på sig svarta kläder som i många kulturer förknippas med sorgens färg.

”

*Latmiya är en sorgepoesi,  
reciterad melodiskt och  
rytmiskt*

Latmiya är en sorgepoesi, reciterad melodiskt och rytmiskt för att hedra minnet av Imam Hussein (fvmh) och hans anhängare. Latmiya syftar till att återge olika betydelsefulla ögonblick från imams Husseins kamp och genom dessa, väcka känslor hos lyssnarna.

Latom sker i samband med att sorgepoesin reciteras. Deltagarna klappar rytmisk på sina bröst i takt med recitationen av sorgepoesins som ett uttryck för sorg och respekt för imam Hussein (fvmh).

Det är en symbolisk handling som visar deltagarnas gemensamma sorg över Imam Husseins uppoffring och lidande. Genom att delta i latom visar människor sitt stöd för de värderingar och principer som Imam Hussein (fvmh) stod för, såsom rättvisa, sanning och mod.

Ibland används hängivenhetsobjekt vid sorgetryck, det sker med lätta material som mjuka ritualkedjor eller ritualtrådar. Även den här handlingen är en symbolisk gest av sorg och trofasthet till Imam Hussein (fvmh) och hans lidande under slaget vid Karbala, där han och hans anhängare stod emot överväldigande odds och till sist mördades för att de stod emot förtryck och orättvisor. För de som praktiserar detta är det ett sätt att visa sitt djupa engagemang och lojalitet till Imam

En annan viktig del av muharram är traditionen med att dela mat och ge välgörenhet till dem som är i behov. Föräldrar kan uppmuntra sina barn att delta i denna välgörenhetsverksamhet genom att hjälpa till att förbereda mat eller genom att samla in pengar eller matvaror för att ge till behövande. På så sätt kan barn lära sig vikten av generositet och medkänsla gentemot andra, särskilt under en tid då många i vår omvärld lider till följd av krig och katastrofer av olika slag.

För barn som är nyfikna på varför muharram är en sorgeshögtid kan föräldrar förklara att det handlar om att minnas och hedra de som gjorde sitt yttersta för kampen för rättvisa. Förklara betydelsen av muharram på ett sätt som är anpassat till respektive barns ålder och mognad. Använd enklare ord och förenkla koncept för att möjliggöra för ditt barn att förstå och uppskatta denna viktiga högtid och dess traditioner.

Att lära sig om muharram kan också öppna upp möjligheter för barn att utforska och förstå sin

egen tro och identitet. Genom att uppmuntra till öppna samtal och frågor kan föräldrar hjälpa och bidra till att barnen får en utvecklad och djupare förståelse för sin religiösa och kulturella arv.

Föräldrar kan förklara för sina barn att Imam Hussein (fvmh) var en ädel ledare som kämpade för frihet och rättvisa och som gjorde stora uppoffringar för dessa värden. Genom att berätta historien om Imam Hussein, kan föräldrar belysa vikten av att stå upp för det som är rätt även i motvind.

”  
*möjligheter för barn att  
utforska och förstå sin  
egen tro och identitet*

De specifika händelserna i muharram erbjuder barn en möjlighet att lära sig om, och reflektera över, betydelsen av mod och vikten att bekämpa orättvisor. Det ger barnen möjlighet att ställa frågor och bearbeta sina egna känslor och tankar kring dessa teman.

”

*Det är viktigt att hörsamma barnets vilja*

Det är viktigt att hörsamma barnets vilja. Prata gärna med ditt barn om hur ditt barn ställer sig till deltagandet i dessa sorgetryck. Minst lika viktigt är det också att upplysa barnet att det finns olika sätt att uttrycka sin sorg på och att barnet själv får välja det sättet som han eller hon är mest bekväm med.

Imam Ali Islamic Center (IAC) i Järfälla erbjuder program för barn i alla åldrar.

IAC erbjuder bland annat barn latmiya, teaterföreställningar, föreläsningar för äldre barn och mycket annat.

Program med olika aktiviteter publiceras på hemsidan ca två veckor innan muharram.

Läs hela artikeln på [dagensmuslim.se](http://dagensmuslim.se)



Imam husseins (fvmh) helgedom

# ATT VARA NÄRA KORANEN

Idag är människor utsatta för en mängd själsliga och psykiska påfrestningar, och oro omger dem ständigt; rädslan för ensamhet överger aldrig människan. Han eller hon är starkt i behov av en tröst och vän som kan ge ro. Den intensiva oron över ensamhet och övergivenhet skadar både själ och sinne i alla livets skeenden. Den heliga Koranen är en vän som, både under svåra omständigheter och i kriser och svårigheter, kan vara den bästa följeslagaren för människan. Imam Sajjad (fvmh) säger: "Om alla människor mellan öst och väst skulle dö och ingen skulle vara kvar på jorden och jag var ensam, skulle jag aldrig känna rädsla för ensamhet så länge Koranen är med mig."

Profeten (Gvhf) ser lösningen på alla problem i Koranen och säger: "När saker och ting blir mörka och förvirrande som en natts mörker för er, sök skydd i Koranen; eftersom den är en skyddande förebedjare vars förebedjan är accepterad och ett vittnesbörd som är godkänt. Den som gör den till sin vägledare kommer att ledas till paradiset, och den som vänder sig bort från den kommer att föras till helvetet. Koranen är den klaraste vägledaren till de bästa vägarna."

Ja, Koranen är den bästa vännen under ensamhet och livets oro, en manifestation av Guds kunskap och visdom och ett tecken på Guds storhet. Att vara nära Koranen är att vara i närheten av en oändlig skatt och att ha tillgång till en omfattande och fullständig plan för ett lyckligt liv, som alla söker efter, men inte inser att det redan finns vid deras

sida. Som det sägs: "Vännen är hemma medan vi går runt världen."

Om vi muslimer inte blir förtrogna med Koranen och inte följer den, kommer vi att bli föremål för profetens (Gvhf) klagomål och tillrättavisning, som han sade: "O Herre, mitt folk har övergivit denna Koran."



*Koranen är den bästa vännen under ensamhet och livets oro*



## REGLER FÖR ATT VARA NÄRA KORANEN

### Respektera Koranens rätt

En av de viktigaste sätten att vara nära Koranen är att respektera dess rätt, vilket nämns i Koranen: "De som vi har gett den himmelska boken läser den på det sätt den förtjänar att läsas. De tror på Profeten, och de som förnekar honom är förlorare."

### Respektera Koranens helighet

Profeten (Gvhf) sade: "O bärare av Koranen! Känn kärlek till Allah genom att vörda Hans bok, så kommer Han att älska er mer och göra er älskade bland människor." Profeten (Gvhf) sade: "Koranen är överlägsen allt utom Gud; den som respekterar Koranen

respekterar Gud, och den som inte respekterar Koranen föraktar Guds respekt."

### Recitera Koranen med noggrannhet

Gud säger i Koranen: "Och recitera Koranen med noggrannhet." Att recitera med noggrannhet innebär att uttala orden på rätt sätt, vilket är en av reglerna för recitation.

### Att recitera med vacker röst

Profeten (Gvhf) sade: "Allt har en prydnad och prydnaden för Koranen är en vacker röst." Ahl al-Bayt (frid vare med de) själva reciterade Koranen med en vacker röst. Det är därför viktigt för varje troende muslim att försöka försköna sin röst när denne reciterar Guds heliga skrift.

### Vara konstant nära Koranen

Imam Sadiq (fvmh) sade: "Om en person glömmet en sura från Koranen, kommer den suran att framträda på en av himlens grader på Domedagen och säga: 'Fred vare med dig.' Han kommer att svara: 'Och med dig fred.' Den suran kommer att fråga: 'Vem är du?' Den svarar: 'Jag är den sura som du lämnade och övergav. Om du hade hållit fast vid mig, hade jag fört dig till denna grad.'"

Imam Sadiq (fvmh) fortsatte: "Ni bör lära er Koranen så att det inte bara är för att säga: han/hon är en recitator eller har en vacker röst. Men de som lär sig Koranen och är konsekventa i detta dygnet runt, utan att bry sig om någon vet det eller inte, är verkligen de som är förtrogna med Koranen."



### Viktigaste villkoret för att vara nära Koranen

Frågan kan uppstå om varför vissa människor som är nära Koranen inte drar nytta av den och inte visar det i praktiken. Imam Muhammad al-Baqir (fvmh) identifierar tre grupper av dem som är nära Koranen. De två första grupperna får endast begränsad materiell nytta, medan den tredje gruppen får verklig andlig nytta från Koranen. Han säger: "Koranens läsare är tre kategorier:

1. Den som använder recitation och närhet till Koranen som ett verktyg för att samla materiell rikedom eller för att uppnå positioner hos härskare eller för att skryta bland människor.

2. Den som respekterar Koranens yttre regler men inte bryr sig om dess verkliga gränser och regler (denna person har en ytlig relation med Koranen).

3. Den som läser Koranen och använder den som ett botemedel för hjärtats och religionens smärtor. Han tillbringar nätterna med Koranen, släcker sin törst efter kunskap och andlighet med Koranen, reser sig i moskén med Koranen och lämnar sin säng för Koranen. Gud kommer att undanröja olyckor, förstöra fiender, sända regnets välsignelse från himlen och ge seger över motståndare för den tredje gruppens storhet och höga ställning." Imam al-Baqir (fvmh) avslutade med att säga: "Jag svär vid Gud att den tredje gruppen är mycket sällsynt, mer sällsynt än röd svavel."

Profeten (Gvhf) tillrättavisar också starkt vissa recitatörer av Koranen och säger: "Kanske är det så att vissa recitatörer av Koranen är föremål för Koranens förbannelse."

Precis som vissa personer var i

närheten av Profeten (Gvhf) men inte drog nytta av hans närhet, kan det vara så att vissa är på ytan nära Koranen men inte får någon nytta av dess höga visdomar och använder den som ett verktyg för att uppnå världsliga mål.

Det finns många varningsberättelser från Ahl al-Bayt (fvmh) som uppmanar recitatörer, lärda och Koranens anhängare att använda denna andliga skatt på rätt sätt och inte sälja denna gyllene möjlighet för ett ringa pris. Äkta närhet till Koranen leder aldrig till ånger, för då blir hela ens väsen och handlingar gudomliga och inspirerade. Annars är ytliga recitationer inte detsamma som verklig närhet.



### Äkta närhet till Koranen leder aldrig till ånger

#### Stadier av att vara nära Koranen

Vi börjar med det lägsta stadiet av att vara nära Koranen och går mot det mest fullständiga stadiet, med hopp om att vi får framgång i alla följande stadier:

1. Att ha Koranen nära sin personliga plats

-Att ha en vacker och ren Koran i hemmet.

-Att läsa Koranen vid varje tillfälle.

-Att läsa Koranen när man är ensam, särskilt när man går till sängen, eftersom det skänker ro och säkerhet.

-Att hålla Koranen nära, särskilt i tider av oro och osäkerhet.

2. Att följa Koranens regler i sitt liv

-Att praktisera Koranens bud och lever efter dess lära.

-Att söka vägledning från



Koranen i alla livets frågor och beslut.

3. Att läsa och recitera Koranen

-Att regelbundet läsa och recitera Koranen.

-Att sträva efter att förbättra sin recitation och förståelse.

4. Att reflektera över Koranens budskap

-Att ta sig tid att meditera över och förstå Koranens verser.

-Att tillämpa dess lärdomar och värderingar i sitt dagliga liv.

5. Att dela Koranens budskap

-Att sprida Koranens läror och budskap till andra.

-Att engagera sig i aktiviteter som främjar Koranens förståelse och praktisering.

#### Att vara nära Koranen – en vägledning

Att vara nära Koranen är inte bara en fråga om fysisk närvaro utan innebär att internalisera dess budskap, förstå dess visdomar och leva enligt dess läror. Genom att följa dessa riktlinjer och stadier kan vi stärka vår relation med Koranen och få ut det mesta av denna heliga bok, både i vår andliga och vardagliga tillvaro.

## Vi ÄLSKAR IMAM HUSSEIN

Imam Hussein var en viktig och modig person som vi shiamuslimer älskar och följer. Han är vår tredje stora ledare. Han hade en kär familj med sin pappa Imam Ali och sin mamma Heliga Fatima Zahra.

Imam Hussein föddes för länge sedan, år 625, och dog på ett väldigt sorgligt sätt år 680.

När han var ung, såg han att en orättvis kung vid namn Yazid styrde sitt rike på ett mycket dåligt sätt. Imam Hussein ville kämpa för det som är rätt och hjälpa folk att få leva rättvist och gott.

Han reste till en plats som heter Karbala för att försöka förändra saker, men han blev tyvärr dödad där.

Varje år i en särskild månad som heter Muharram, samlas shiamuslimer för att minnas och hedra Imam Hussein.



De lär sig av hans mod och hans kamp för rättvisa. Genom att komma ihåg honom, lär vi oss att stå upp för det som är rätt, även när det är svårt.

Genom att tänka på Imam Husseins liv och hans budskap, kan vi lära oss att vara snälla, rättvisa och modiga, precis som han var.



## MARTYR MUHAMMAD BAQIR AL-SADR

Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr (1935–1980) var en framstående irakisk shia-muslimsk rättslärare, filosof, korantolkare och politisk aktivist. Han är bland annat känd för att ha skrivit boken *Vår ekonomi* (Iqtisaduna), *Vår filosofi* (Falsafatuna) och *Durus fi ilm al-usul* (känd som *al-Halaqat*). År 1980 arresterades al-Sadr tillsammans med sin syster Bint al-Huda och de blev senare avrättade av Saddam Husseins regim i Irak.

Sayyid al-Sadr föddes i staden Kadhimiya, Irak och tillhörde den framstående och religiösa al-Sadr-familjen, som ursprungligen kom från Jabal Amil i Libanon. Hans förfäder var religiösa lärda och de härstammar från den sjunde shiimamen al-Kadhim (frid vare med honom). År 1945 flyttade han till den heliga staden Najaf där han skulle tillbringa resten av sitt liv.

Vid 10 års ålder föreläste han om

islamisk historia, och vid 11 års ålder studerade han logik. Han skrev en bok som motbevisade materialistisk filosofi när han var 24 år gammal. Han slutförde sina religiösa studier vid de islamiska seminarierna med ärade ayatullah al-Khoei och ärade ayatullah Muhsin al-Hakim som lärare, och började undervisa på avancerad nivå vid 25 års ålder.



Han skrev en bok som motbevisade materialistisk filosofi

Några av hans mest kända studenter var Sayyid Muhammad al-Sadr, Sayyid Muhammad Baqir al-Hakim, Sayyid Kadhim al-Husayni al-Hairi och Sayyid Mahmud Hashimi Shahrudi.

Senare i livet var Sayyid al-Sadr en marja' al-taqlid (religiös auktoritet i islamisk rätt).

Sayyid al-Sadr etablerade även det politiska partiet Hizb al-Da'wat al-Islamiya. En av hans viktigaste politiska aktiviteter var att han utfärdade en fatwa som förbjöd muslimernas medlemskap i Baath-partiet (som var kopplat till diktatorn Saddam Hussein). Med hjälp av sin syster Bint al-Huda al-Sadr höll han demonstrationer i shiitiska städer i södra Irak och i Bagdad. De båda blev senare arresterade av Baath-regimen och blev martyrer under fångenskapen.



### MÅNADENS VERS

“Och de flesta av dem, om de [alls] tror på Gud, sätter medhjälpare vid Hans sida.” (12:106, Koranens budskap) Kapitlet Yusuf (nummer 12) uppenbarades i Mecka. I Tafsir Al-Amthal står det att det är möjligt att vissa troende anser att de är riktiga troende, men att det ofta finns en viss mängd av polyteism i deras sätt att tänka och handla. Imam Sadiq (frid vare med honom) har i en återberättelse sagt: ”Polyteism

är i människans handlingar mer dolt än myrans rörelse.”

En sann monoteist är den som inte på något vis har någon/något i sitt hjärta och själ förutom Gud. Personens tal och handlingar är för Gud och den lyder endast Gud. Imam Reza (fvmh) sa: ”Polyteism (shirk) i denna vers betyder inte förnekelse eller att dyrka idoler, snarare menas det uppmärksamhet till annat än Gud.”

I Tafsir Nour står det att tro har

olika nivåer. Ett av flera tecken på en sann troende är att den inte är rädd för fattigdom vid giftermål.



"Om alla människor mellan öst och väst skulle dö och ingen skulle vara kvar på jorden och jag var ensam, skulle jag aldrig känna rädsla för ensamhet så länge Koranen är med mig."

Källa: Usul al-kafi

## UR ROSENGÅRDEN

## Ur Ziyara Ashura\*:

Frid vare med dig, Å Abu Abdillah (Far till Guds tjänare),  
Frid vare med dig, Å son till Allahs Sändebud!  
Frid vare med dig, Å son till De troendes ledare, son till De förtroendevaldas mästare!  
Frid vare med dig, Å son till Fatima, all världens kvinnors mästarinna!

Frid vare med dig och de själar som samlades runt dig! Jag ber Allah att för evigt ge er alla frid, så länge jag är vid liv, och så länge dagar och nätter existerar!  
Å Abu Abdillah, sorgen är olidlig och plågan är stor för oss och för alla muslimer, och din tragedi chockade och bedrövade himlens alla skapelser!

\*ZIYARA ASHURA är en text som shiamuslimer läser när de besöker den tredje stora imamen Husayn ibn Alis helgedom i Karbala, men som även kan läsas var man än befinner sig.

## SVENSKA PLATSER

## Kullaberg – Naturreservat med klippor och tumlare



**K**ullaberg är ett naturreservat som ligger vid havet i nordvästra Skåne. Där finns det höga klippor precis vid havet och vid stranden finns det mycket stenar, grottor och vikar och även stenpelare och raukar. Det finns markerade leder som man kan följa för att ta sig runt på Kullaberg. Då får man promenera genom både blomstrande betesmarker och vackra lövskogar.

Vid udden på Kullaberg ligger Kullens fyr, som är den högst belägna fyren i Sverige och har en förtjusande utsikt. Därifrån och från klipporna på udden kan man få syn på tumlare (som liknar delfiner) eller bara deras ryggfenor om man har tur. Men Håkull har den högsta altituden på 187 meter över havet, och

därifrån får man en enastående utsikt.

På Kullaberg växer det oerhört många olika sorters växter, och så pass att mer än två tredjedelar av Sveriges växter finns där. På Kullaberg kan man även skåda många olika sorters fåglar och även sällsynta fåglar. Efter stormar från väst kan man få syn på intressanta havsfåglar som stormfågel, havssula och tretåig mås som kommit från Atlanten.

”

*mer än två tredjedelar av Sveriges växter finns där*

Pilgrimsfalken bor vid Kullabergs klippor, och den kan störtdyka i 320 knyck (km/h). Det är förbjudet att

klättra i klipporna 1 mars-15 juli då pilgrimsfalken häckar.

Förutom vandring på Kullahalvön kan man utföra flera andra friluftaktiviteter, som cykling, fågelskådning, snorkling, tumlarsafari och havskajakpaddling. Det finns flera rastplatser, toaletter och parkeringsplatser i reservatet. Restaurang och café finns vid naturum, som ligger vid fyren.

Nära Kullens fyr ligger Lahibiagrottan som är nio meter djup, och som varit bebodd sedan yngre stenåldern. Silvergrottan är en annan grotta som bildades när den danske kungen Fredrik II på 1500-talet letade efter silver på Kullaberg, men istället hittade man materialet muskovit (vit glimmer).